

De Visie van de VEG Bennekom

Visie en missie zijn allebei begrippen die in de kerkelijke wereld binnengekomen zijn vanuit de bedrijfswereld, hoewel het ook al bij de schrijver van spreuken bekend was dat een volk te gronde gaat door gebrek aan visie (spreuken 11:14).

Wat het eigenlijk simpelweg betekent is dat we proberen op te schrijven wie we geloven dat God wil dat we zijn als Zijn gemeente.

Interpretatie begrippen:

Ter verduidelijking eerst hoe wij visie en missie geïnterpreteerd hebben: de Visie is het beeld van waar we heen willen: onze droom, onze stip op de horizon; zo willen we zijn, zo geloven we dat God wil dat we zijn.

De missie is de opdracht (vergelijk iemand die uitgezonden wordt in het leger). Dit is de taak waar we nu voor gesteld staan. Als we die uitgevoerd hebben ligt er een nieuwe missie klaar; alles met het doel om onze droom te verwezenlijken.

Onze Visie

De VEG Bennekom wil een gastvrije gemeenschap van volgelingen van Jezus Christus zijn. Gebaseerd op Gods Woord, laat zij zich inspireren door de Heilige Geest en staat bekend om haar onzelfzuchtige liefde en haar persoonlijk getuigenis

De Visie uitgelegd

De VEG Bennekom: het is onze visie, hier willen we allemaal achter gaan staan

Wil ... zijn: het is een toekomstdroom, we zijn er nog niet, er is nog een lange weg te gaan voor we dit bereikt hebben, maar we hebben de wil om dat te bereiken

Een gastvrije gemeenschap: **Gastvrij:** mensen zijn welkom en voelen zich ook welkom. Dat is al zo, maar wie komen er nu? Vooral gelijkgestemden vanuit andere kerken. Maar wij willen gastvrij zijn voor iedereen; we doen ons best om zowel de jongeren als de ouderen zich welkom te laten voelen. Zich geaccepteerd,

thuis en veilig te laten voelen. Niemand mag zich alleen voelen in de groep. Dat geldt voor alle mensen; buitenlanders, vluchtelingen, buitenkerkelijken.

Gemeenschap: we hadden ook groep kunnen kiezen; een meer dagelijks woord, maar uiteindelijk kwamen we toch op gemeenschap. In het dagelijks taalgebruik kennen we gemeenschap vooral van de Europese gemeenschap. Een gemeenschap heeft een gezamenlijk doel, waar ieder lid zich voor inzet. Je kunt en wilt niet meer zonder elkaar. Het betekent ook dat we bereid zijn om offers te brengen voor elkaar. Deel zijn van een gemeenschap kost iets.

Gemeenschap van **volgelingen van Jezus Christus:** volgelingen is de Nederlandse vertaling van het woord discipelen. Een volgeling is een actief woord: volgen. De keus voor Jezus Christus betekent Hem volgen. Hij wijst de weg; Hij bepaalt onze richting, en die willen we gaan, ook als dat tegen ons gevoel van rechtvaardigheid of wijsheid ingaat. Ook als dat tegen de wereld om ons heen ingaat. Dat is moeilijk en dat vraagt offers, vooral omdat Jezus ook wil dat we ons laten sturen door Zijn liefde. Dit kunnen we individueel alleen doordat we deel zijn van de gemeenschap.

Gebaseerd op Gods Woord: het geopenbaarde woord van God in de Bijbel geeft ons de basis voor ons leven, als VEG en voor eenieder van ons apart.

Laat zij zich inspireren door de Heilige Geest: we geloven dat elk van ons de Heilige Geest ontvangen heeft toen hij/zij tot geloof kwam. We willen ons laten leiden door die Geest, als gemeente en als individuele Christenen. Om dat te kunnen zullen we moeten luisteren naar de Geest. De Geest spreekt op meerdere manieren; door het Woord, in ons hart, door woorden van Wijsheid en profetieën en we moeten bereid zijn om Zijn stem te horen, ook als die via anderen tot ons komt.

En staat bekend: we denken daarbij aan handelingen waar van de Christelijke gemeente gezegd wordt: “En zij stonden in aanzien bij het gehele volk”. Zo willen wij ook bekend staan, positief.

Om haar onzelfzuchtige liefde: Jezus gaf ons die opdracht mee: “hieraan zullen zij onderkennen dat jullie mijn discipelen zijn: dat u liefde hebt onder elkander”. Onderlinge liefde die zichtbaar is voor anderen, maar ook liefde voor hen die niet bij de gemeente horen, maar wel Gods liefde nodig hebben. We willen er bekend

om staan dat als mensen op zoek zijn, ze bij ons terecht kunnen. Maar onzelfzuchtige liefde gaat om de ander en kost iets.

En haar persoonlijk getuigenis: ons **persoonlijke** getuigenis van Jezus Christus; volgelingen zijn van Jezus Christus is geen religieuze activiteit: het is een relatie met een persoon: Jezus Christus.

En van onze relatie met die persoon kunnen we vertellen ons **getuigenis**; wat het betekent om ons leven met Hem te delen. We willen er bekend om staan dat als mensen een introductie willen bij die Persoon ze altijd bij ons terecht kunnen, wij kunnen en willen hen aan Hem voorstellen en omgekeerd.

Wat moeten we nu doen om dit te bereiken? Dit hebben we uitgewerkt in onze missie.